

NL. T. 182
Vogel



YANG KAHIER

**Antwoord
aan
Zuid-Afrika**

2/1968)7



ANTWOORD AAN SUID - AFRIKA

Werkten aan dit nummer mee :

- p. 2 Fernand Auwera Bij wijze van inleiding
I Breyten Breytenbach Aan die Hollandse en Vlaamse skrywers
7 Willy Copmans Uit principe tegen Zuid-Afrika ?
10 Raf Decnock Feiten als antwoord
17 Jan DeLoof Recensie
20 Jef Geeraerts Zonder titel
22 René Gysen Open brief aan Yang
24 Nico de Neef Met masker en zotspak !
27 eric/pijnaken Blanke macht is demonstratie onmacht
36 Margrit de Sablonière Politieke onnozelheid of vuige propa-
41 Tom Schalken Brief ganda
43 S.Scholliers De onmogelijke apartheid
57 Alfons Van Mensel Een historische werkelijkheid ?
66 Eddy Van Vliet Mij jonger broer

Citaten en uitspraken :

- 6 Korte inhoud van de leer der apartheid
9 Land van voorspoed en welvaart
16 Michel Leiris
19 Uit onverdachte bron
21 Wie zijn kinderen liefheeft spaart de roede niet
23 Nelson Mandela
26 Een bezoek aan de dierentuin - Les in wellevendheid
35 Bantustans - bedrog zonder weerga
40 Denken aan Kafka
42 Sharpeville
56 Arbeid adelt
65 Thomas Karis - Albert Luthuli
70 James Baldwin - Ernesto Guevara - George Peake
71 Bronvermelding
72 e.v. : Bijlage

S a m e n s t e l l i n g
F e r n a n d A u w e r a

Breyten Breytenbach

AAN DIE HOLLANDSE EN VLAAMSE SKRYWERS

Ek is geensins van plan om hier weereens, en tot vervelens toe, Suid-Afrika se rassepolitiek en die internasionale implikasies daarvan onder u aandag te bring nie. Geen enkele geïnformeerde koerantleser, al is hy ook hoe behep met die oorlog in Viëtnam, die presidentsverkiesing in Amerika, die studenteopstande oral, selfs met die taalstryd in België - en al is hy ook hoe bevooroordeelde teen die aspirasies van die sg. 'Derde Wêreld' kan nou nog voorgee dat hy nie weet wat in Suid-Afrika aan die gang is nie. Die owerhede en segsmanne stel immers hulle beleid duidelik genoeg. Die verteenwoordigers van die onderdrukte en stemlose meerderheid het ook hulle doelstellings herhaaldelik uiteengeset. Die Westerse, wit lande - vanaf Amerika tot die Sowjetunie - het nou, in hierdie pouse waartydens die voorbereidings getref word vir die finale aanslag op die reaksionêre en totalitêre vesting van blanke baasskap in Afrika, miskien nog één kans om te bewys dat hulle die situasie is sy ware perspektief sien en bereid is om daarvolgens te reageer.

(a) Apartheid beteken dat die nie-swarte minderheid in Suid-Afrika (om en by 4 miljoen uit 'n bevolking van 18 miljoen) die land met al sy bewoners en in al sy aspekte - politiek, ekonomies, sosiaal en kultureel - wil regeer tot in die verste verskiet. Omdat die wêreldgemeenskap a.g.v. milde gewetenskwellinge hulle daartoe dryf is hulle bereid, in die teorie, om tot 'n skikking te kom: 'n verligte en paternalistiese despotisme wat voorsiening maak vir 'tuisland' (selfs dan net 13 persent van die landsoppervlakte), Bantoe-onderwys (op sy allerbeste selde vergelykbaar met die vir blankes), nuwe lokasies, simboliese 'Rade vir Kleurlinge en Indiërs' (wat die indruk moet skep dat hulle verteenwoordig word, iéwers!) ens. Dit word 'demokrasie' genoem en is veronderstel

in afake van de geschiedenis al te remmen. Wij proberen (al maken de medewerkers aan het Zuid-Afrika-nummer ons dat wat bijzonder moeilijk) te denken op te brengen, vanuit deze tijdse ervaring op gebied van rassenspanning, verrijping en uitbreiding, maar wij kunnen geen symbool voor hen opbrengen solank zij niet bewezen hebben alles te doen wat in hun macht ligt om de naberende katastrofe op een humane wijze te willen voorkomen. Een mens wil leven, en niet kaalheid worden. Dat is zijn onvervreemdbaar recht.

Niemand kan erkennen dat vulgare boeren naar recht en betekenis laatste de kleinste deler heeft in een van de wijste en moedste landen ter wereld (ik ben er niet geweest, maar dat zeggen ze zelf), na de onafgebrokenste strijd, een weivende multi-rasige maatschappij op te bouwen. In de tijd plaats en rijkdom voor iedereen. Maar uit vulgare boeren naar recht en betekenis laatste moet men de beste leuten en stadsten te herstellen. Wij roepen de blanke tiran die door hen gewetenloos zelf geweldige achterstand van de niet-blanken en de door hen zelf veroorzaakte omstandigheden niet-blanken in als een geldig argument om een concessie situatie te laten voortbestaan.

zij verkeren in de situatie van de slang die zich zelf opvoert. Ik dank alle medewerkers, en ook allen die zich in principe bereid verklaarden mee te werken, van harte.

Breyten Breytenbach

In zijn hierna volgende betrouwbare artikel verschaft Breyten Breytenbach de Vlaamse en Nederlandse schrijvers een beeld van het Zuid-Afrikaanse dilemma op de staat en de geschiedenis.

Yong wil dit idee graag uitwerken en zal de nodige inlichtingen geven.

om die stelsel soepel genoeg te hou sodat dit die brutale botsings en spanninge inherent aan die dogma, en daarom aan die administrasie, kan weerstaan.

Daarom praat ek nie eers van daardie reeks onderdrukkende wette wat van Suid-Afrika 'n suiwer polisiestaat gemaak het nie.

Die twee politieke organisasies wat die meerderheid verteenwoordig die African National Congress en die Pan-Africanist Congress (albei onwettig verklaar met hul leiers in tronke, ballingskap of ondergronds) gaan van nou af oor tot 'n gewelddadige vryheids-oorlog nadat hulle sedert vyftig jaar tevergeefs probeer het om die onregte te herstel by wyse van petisies, afvaardigings, stakings, optogte en al die ander politieke handelwyses waarvan gebruik gemaak kan word in 'n land van Westerse, Christelike kultuur.

Die eerste militêre konfrontasie van hierdie nuwe fase was tydens Augustus 1967 in die Zambesivalleie (dus op die gebied van 'Suid-Rhodesië') tussen vryheidsvegters van die ANC en ZAPU (Zambesi African Peoples Union) aan die een kant en die Suid-Afrikaanse en Rhodesiese veiligheidsmagte aan die ander. Hierdie stryd het in Januarie vanjaar hervat, duur voort en neem toe. Terselfdertyd vind die eerste botsings tussen Suid-Afrikaanse polisie en guerillas van SWAPO (South West African Peoples Organisation) plaas in Suid-Wes-Afrika.

Tot op hede bly die maksimale politieke eise van die betrokke bevrydingsfronte die moontlikheid om 'n vry en onafhanklike staat, sosialisties van inslag, op te rig : 'n staat waar elke burger - afgesien van sy ras of geloof - vir die stemreg kan kwalifiseer. Niemand dreig om die wittes in die see te jaag nie. Die land het ook sy 4 miljoen tegnisi, boere, sakemanne en intellektuele nodig.

(b) Daar was 'n tydstop in die geskiedenis, tydens Britse kolonisasie, toe daar geveg moes word om die voortbestaan van die taal en die 'volkseie'. Sedert 1948 is die Afrikaner aan bewind. Die meerderheid, of hulle nou Afrikaans- of Engelssprekend is, word aldag meer onderdruk in die naam van die 'Afrikaanse Kultuur' en die volkseie. Op een of twee uitsonderings na besorg hierdie inkwisisie oënskynlik geen slapelose nagte aan die Afrikaanse skrywers nie. Mens moet hier verwys na 'n algehele intellektuele

en morele verrotting - of dalk moet mens aanvaar dat morele oorwegings nooit veel getel het in hierdie harde Calvinistiese klimaat nie ? Tans word die werk van 46 Engelstalige Suid-Afrikaanse skrywers (Afrikaan, Kleurling, Indiër of Blank; goed of sleg; geëngageerd of propagandisties in strekking of nie) gedeeltelik of in die geheel verban. Sedert die Publikasiewet van 1964 gebeur dit ook dat van die Afrikaanse skrywers hulle eie werk vermink in 'n vorm van auto-sensuur om sodoende moontlike vervolging vry te spring. Die toedrag van sake bekommer blykbaar nie die Afrikaanse skrywer nie, selfs suiwer op grond van professionele oorwegings. Wat van u ?

(c) Dis onvermydelik dat hierdie gewapende konflik oor die hele suider-Afrika gaan versprei. Daar is toenemende samewerking tussen die Suid-Afrikaners, die onwettige régime van Ian Smith en die kolonialistiese bewind in Angola en Mosambiek (Portugese kolonies) - net soos die verskillende vryheidsbewegings in hierdie gebiede al hoe meer hulle stryd teen 'n gesamentlike vyand (die blanke besetter of die bleek Afrikaan) met 'n gemeenskaplike ideologie (blanke of 'Westerse' heerserskap) koördineer. Dit moet voorsien word dat hierdie wêrelddeel binnekort 'n internasionale brandpunt gaan wees met al die implikasies wat dit behels. Die oneerlike of die verwarde blanke sien dit as 'n heilige veldtog teen barbaarse hordes; die pragmatiese blanke sal dalk erken dat dit vir hom gaan om die handhaving van sy bevoorregte ekonomiese posisie as uitbuiters. Maar albei doen hulle voor as fakkeldraers van 'n Westerse beskawing en Afrika sien helaas nie enige tekens van bereidwilligheid van Europa en Amerika om hulle afstammelingen, rasgenote en 'vertegenwoordigers' te onteien nie - as mens aanvaar dat hierdie bereidwilligheid bestaan !

Die Afrikaner se 'taalbroers' dra nog 'n bykomstige verantwoordelijkheid. Afrika sal wil weet presies wat die Belg en die Hollander bereid was om te doen om hul verwante tot hul sinne te bring. Ek dink dis van die uiterste belang dat 'n rassestryd wat die ontwikkelde lande teenoor die onderontwikkelde gaan stel verhoed word - veral as mens in ag neem hoe die koloniale era reeds internasionale verhoudinge vergiftig het. Die eerste vereiste hier is dat u, as skrywers, u dissosieer van die rassepolitiek wat die Suid-Afrikaners namens Westerse beskawingsnotme volg.

